

IN MEMORIAM

Het stille geweld

roepen zonder echo
hullen in doodsangst
stil verdriet in een wereld van geweld
stikken in eenzaamheid

Leven, wie bent gij
Leven, waarom zo
ik vraag je Dood, treed naderbij
of ik kom zelf

Corn. H. Spuijbroek

Gevechten en schilderijen moet je op een afstand zien. Anoniem

Het oog degenen die mij nu ziet, zal mij niet zien;
uw ogen zullen op mij zijn, maar ik zal niet meer zijn.

Job 7, vers 8

*Geef hem die de waarheid zegt, een paard waarop hij kan ontkomen.
Armeens spreekwoord*



10 APRIL 1935 TE RAAMSDONK

(...)

*Wel heeft hij ooit de opmerking gemaakt
opgebaard te willen worden met een vlinderdasje.
Zo'n dasje heeft iets feestelijks.*

*Dat relativeert treurige aangelegenheden zoals
het nemen van een definitief afscheid.*

(...)

Uit: Schrijven in de Wind, Corn. H. Spuijbroek, 2006



8 APRIL 2009 TE MIDDELBEEKS

